

Programma
2023 - 2024



De kerk
is open!



Protestantse Gemeente Hurdegaryp

Vorming en Toerusting

Beste lezer

Vorming en Toerusting: wat is dat eigenlijk?

Vorming maakt je bewust van je gedachten en gevoelens in jezelf en in de wereld om je heen; het is een leren dat gericht is op een ontwikkeling van binnenuit. **Toerusting** geeft je vaardigheid en kennis, een passend gereedschap in de contacten met de medemens.

De Bijbel roept ons op om geestelijk te groeien. Door geestelijk te groeien sta je steviger, krijg je kleur en draag je vrucht. Om God lief te hebben en Zijn liefde uit te stralen in de tijd waarin wij leven.

De commissie Vorming en Toerusting organiseert lezingen, excursies, workshops en filmavonden met gevarieerde en actuele thema's voor jong en oud. Tijdens de activiteiten wordt verdieping geboden en is er voldoende tijd om met elkaar in gesprek te raken en elkaar beter te leren kennen.

In dit boekje lees je het programma voor 2023 - 2024. Let op: de activiteiten vinden niet (zoals voorheen) alleen op woensdagen plaats, maar ook op andere dagen. We hopen je tijdens deze activiteiten te mogen begroeten. En ook voor introducés geldt: **wees van harte welkom!**

Wieger Mink, Lutske de Vries en Hanny de Boer



Nieuwsbrief ontvangen? Meld je aan via vormingentoerusting@pghurdegaryp.nl

Agenda

23
SEPT
2023

Kleasterkuier Nijkleaster

11
OKT
2023

Filmavond

15
NOV
2023

Hemel en hel in beeld

17
JAN
2024

Wijn en de Bijbel

15
FEB
2024

De aarde is rond en de
schepping vierkant

14
MRT
2024

De Lukas Passie

17
APR
2024

God in de supermarkt



23
SEP
2023

Kleasterkuier Nijkleaster

Op zaterdag 23 september 2023 brengen we een bezoek aan Nijkleaster. Ds. Hinne Wagenaar, die in februari bij ons een lezing gaf over het klooster, heeft voor ons een gevarieerd middagprogramma samengesteld, incl. wandeling (Kleasterkuier), een bezoek aan het pas geopende protestantse klooster Westerhûs en een afsluiting in de kapel.

- 13.30 Aankomst in Jorwert
- 13.45 Korte inleiding
- 14.15 Kleasterkuier
- 15.15 Napraten over de 'kuier'
- 15.45 Rit naar Westerhûs (per auto)
- 16.00 Bezoek aan Westerhûs
- 16.30 Afsluiting in de kapel

Ga mee op deze tocht van stilte, verbinding en bezinning!

Aanmelden vóór 6 september 2023 via

vormingentoerusting@pghurdegaryp.nl.

Kosten deelname 12,50 euro p.p.

We rijden per auto gezamenlijk naar Nijkleaster. Wil je chauffeur zijn? Geef dit dan door bij aanmelding (incl. het aantal passagiers dat mee kan).

Kijk voor meer inspiratie op <https://nijkleaster.frl>

Bezinning

11
OKT
2023

Zoals in de hemel

Daniel Daréus is een succesvolle internationaal bekende dirigent die aan de top meedraait. Maar hij is ook eenzaam, voelt zich slecht en is de uitputting nabij door het jachtige leven dat hij leidt. Na een lichamelijke en emotionele inzinking besluit Daniel zijn carrière abrupt te onderbreken en keert alleen terug naar Norrland, het dorpje in het hoge noorden van Zweden waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht.

Zijn komst maakt natuurlijk wel wat los want Daniel is wereldberoemd en dat maakt hem tot mikpunt van de nieuwsgierigheid van de inwoners van Norrland die hem met evenveel bewondering als argwaan ontvangen. Het duurt niet lang voordat Daniel gevraagd wordt om wat adviezen te geven aan het kleine lokale kerkkoor dat iedere donderdag repeteert.

Aanvankelijk ziet Daniel dat niet echt zitten. Hij komt immers voor zijn rust en wil de spotlights zoveel mogelijk vermijden. Maar Daniel kan niet weigeren en met tegenzin besluit hij dan maar een helpende hand te bieden. Het leven van Daniel en de levens van de inwoners van Norrland zullen nooit meer hetzelfde zijn...

Woensdag 11 oktober 2023

Locatie Nieuw Perspectief

Aanvang 20.00 uur

Entree 6 euro p.p. incl. koffie of thee

Film



15
NOV
2023

Hemel en hel in beeld

In alle tijden en in alle culturen is nagedacht over de dood. Aan de ene kant was en is de dood een mysterieus gebeuren, aan de andere kant hebben mensen van alle tijden geprobeerd zich daar toch een beeld van te vormen. Het geloof in een hiernamaals werd ook vaak gecombineerd met een geloof in een oordeel na je overlijden. Dat is niet alleen iets uit de geschiedenis van de christelijke kerk, maar vind je ook terug in bijna alle andere godsdiensten.

Ook binnen de christelijke traditie zelf is daar in de loop der eeuwen verschillend over gedacht. Die verbeelding van het geloof en de ontwikkeling daarin vind je terug in de eenvoudige verbeelding op katholieke bidprentjes tot en met grootse beelden op kathedralen en op muren van de begraafplaatsen. Het gaat dus tijdens deze lezing niet alleen maar over theologie, maar er zijn ook volop afbeeldingen te zien van de manier waarop mensen door de eeuwen heen dat hebben beleefd. Onder het algemene thema: 'hemel en hel in beeld'.

Tijdens deze lezing gaat theoloog en kunstkenner dr. Jan Henk Hamoen dieper in op dit thema.

Woensdag 15 november 2023

Locatie Nieuw Perspectief

Aanvang 20.00 uur

Entree 6 euro p.p. incl. koffie of thee

Kunst

17
JAN
2024

Wijn en de Bijbel

"Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen."

In deze workshop ontdekken we welke rol wijn in de Bijbel heeft. Annemarie Hubers (HBO theologie) en Klazien Vermeer (registervinoloog, dewijnschool.nl) nemen ons mee op een wijnreis door de Bijbel. Aan de hand van diverse Bijbelverhalen proeven we wijnen uit de herkomstgebieden die centraal staan. Diverse vragen op gebied van wijn en de Bijbel komen aan de orde. Zo zullen we ontdekken welke symbolische betekenis wijn in de Bijbel heeft en leren we ook het proeven van wijn en het verschil qua wijnstijlen. Voor personen die geen alcohol (mogen) drinken, is een aantal alcoholvrije wijnen aanwezig.

Deze workshop gaat door bij minimaal 20 deelnemers.
Belangrijk: **aanmelden vóór 1 januari 2024** via vormingentoerusting@pghurdegaryp.nl.

Woensdag 17 januari 2024

Locatie Nieuw Perspectief

Aanvang **19.30** uur

Entree 12,50 euro p.p. incl. wijn, koffie of thee

Proeverij

15
FEB
2024

De aarde is rond en de schepping vierkant

"In den beginne is God schepper van hemelen en aarde."

We gaan na wat deze openingszin uit Genesis 1 ons te zeggen heeft in een tijd waarin de blauwe planeet op een apocalyptische catastrofe af lijkt te stevenen. We ontdekken dat dit eerste vers een deur is, die toegang geeft tot een literair kunstwerk met een zeer actuele betekenis en boodschap. We onderscheiden de begrippen schepping en natuur en ontdekken wat het wil zeggen dat de aarde rond is en de schepping vierkant.

Gidsen in deze lezing zijn Catherine Keller, Friedrich Weinreb, Bruno Latour, Yuval Noah Harari en Franz Rosenzweig. Aan de hand van deze auteurs laat ds. Sytze Ypma uit Franeker zien, waarom een ecotheologie een scheppingstheologie moet zijn. En tot slot schetst hij een religieuze antropologie, die uitmondt in de vraag wat dit betekent voor het begrip rentmeesterschap.

Donderdag 15 februari 2024

Locatie Nieuw Perspectief

Aanvang 20.00 uur

Entree 6 euro p.p. incl. koffie of thee

Verdieping



14
MRT
2024

De Lukas Passie

De kerken lopen leeg, maar de populariteit van passieconcerten is nog steeds enorm groot: de Mattheuspasion van Bach trekt nog steeds volle zalen. Je zou verwachten dat het verhaal, dat de kerninspiratie van de kerk vormt, ook langzaam zou verdwijnen, maar dat is duidelijk niet het geval. De sleutel is de muziek van Bach. Die maakt het verhaal zo invoelbaar, dat het ook voor de niet-gelovige luisteraar inspirerend is. Maar vaak scheppen de wat vrome teksten een grote afstand tot de moderne luisteraar.

Ds. Jan-Jaap Stegeman, studentenpastor en predikant in Leeuwarden, heeft de uitdaging op zich genomen om een nieuwe passietekst te schrijven. Het is een nieuwe hertaling van het Lukasevangelie, aangevuld met achttien 'meditaties'. De tekst is op muziek gezet door Toon Hagen, kerkmusicus te Zwolle / Apeldoorn. Ds. Jan-Jaap Stegeman houdt een theologische inleiding op de teksten, afgewisseld met luisterfragmenten.

Donderdag 14 maart 2024

Locatie Nieuw Perspectief

Aanvang 20.00 uur

Entree 6 euro p.p. incl. koffie of thee

Passie

17
APR
2024

God in de supermarkt

Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de 'gewone' boontjes uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis? Wat betekent dan dat gekke keurmerk precies? Wordt het de dure of de goedkope reep chocola? Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de supermarkt. Bij elk schap moeten keuzes gemaakt worden tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de producent. De workshop "God in de supermarkt" verkent de keuzes die we maken, helpt argumenten te begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch kader. Wij laten ons inspireren door hoe Jezus omging met de arme en het behoeftige.

Alfred Slomp geeft al jaren workshops en lezingen over duurzaam leven. Daarnaast is hij auteur van SuperWaar en Het Groene Normaal. Het initiatief Godindesupermarkt.nl wordt aanbevolen door Groene Kerken, Micha Nederland en Groengelovig.

Woensdag 17 april 2024

Locatie Nieuw Perspectief

Aanvang 20.00 uur

Entree 6 euro p.p. incl. koffie of thee

Bewust



Graag tot ziens!

